

INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel

Redactioneeltje

Inschrijven

Planning september

Kapoenen

Welpen

Verklarende Woordenlijst voor Nieuwkomers

Jongverkenners

Verkenners

Jins

Annicks Tweedehandsboetiek

REDACTIONEELTJE

Geachte dames en heren, jongens en meisjes van de scouts



Ruikt u dat ook? Die zwoele geur van verandering, het broeiende vocht van nat asfalt? De geur van opkomend talent, ontluikende kracht, nieuwe ideeën. De geur van REVOLUTIE. Welaan, vrienden, we hebben lang genoeg getreuzeld. We hebben lang genoeg vast gezeten met onze voeten in deze Vlaams klei. We hebben ons lang genoeg overgegeven aan de bedwelmende invloed van onze kerktoren, waar we koste wat het kost onder willen blijven, als kuikens onder de vleugels van de moederkloek. Té lang. Het is tijd om los te breken, ons zelf te wezen en de uitdagingen die het leven ons biedt aan te gaan. Durven is een stap in het onbekende zetten. Scouts en gidsen aller landen, verenig u! Laat dit nieuwe scoutsjaar er één worden waarin we gewoon doen. Waarin we engagement

aangaan, waarin we elkaar leren kennen en onze doelstellingen, ideeën en plannen niet enkel juist dat blijven: laten we ze omzetten naar daden! Dingen uit proberen, maakt niet uit of het een succes is of niet. Evalueren komt achteraf. 't Is maar dat we het dan wéten, en dat het geen hypothesen blijven.

Zoals elk jaar moet ik een beetje leuteren over dezelfde dingen. Wat er allemaal verandert bijvoorbeeld. Bitter weinig dit jaar. We blijven op ons eigenste zompige terrein, Annick blijft voorzitter van het Oudercomité, Lies blijft broodjes maken als wij een werkvergadering hebben, 't zijn nog steeds *den olefaant*, *'t stiejekerverreke* en *de karrakarra* die het bij ons voor 't zeggen hebben (om het woord 'cheffen' niet in de mond te nemen), de beek blijft richting Mechelen stromen, ... Enkel de takleidingsploegen veranderen. En nog geen klein beetje. 't Was ook niet gemakkelijk maar uiteindelijk zijn we er uit geraakt en tadaaaaaa! De rest van de Kiekeboe is het resultaat van schuiven en denken en hypothetiseren en ongedaan maken en toch gewoon effe proberen en uiteindelijk GEWOON DOEN.



INSCHRIJVEN

Zoals elk jaar moet er ook dit jaar ingeschreven worden. Voor de grotere groepen worden er inschrijvingsavonden georganiseerd, omdat huisbezoeken bij ongeveer dertig gezinnen gewoon niet te bolwerken zijn. Bij de kleinere groepen worden er door de takleiding huisbezoeken georganiseerd. Het inschrijvingsgeld (**40 euro**) dient om een volledige verzekering af te sluiten voor alle scoutsactiviteiten en de weg naar en van de scouts; het wordt bijna integraal doorgestort naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, de overkoepelende organisatie die alles regelt. We houden enkele eurootjes achter om voor de takwerking iets in kas te hebben (dit gaat dan naar knutselmateriaal of andere benodigdheden). De huisbezoeken zullen grotendeels doorgaan in september (omdat de meesten van ons dan nog niet terug naar hun studentenstad zijn afgezakt) op een doordeweekse avond. We houden natuurlijk rekening met acceptabele uren om nog aan uw deur de bel in te drukken. In ruil krijgt u (buiten de verzekering) een jaarteken voor het op het uniform van uw oogappel en – als je er nog geen mocht hebben – een groeps lintje. Op deze manier kan u kennis maken met de leiding en hen onderwerpen aan een spervuur van vragen. Houdt dus uw deur en uw mailbox in de gaten.

PLANNING SEPTEMBER

September is een drukke maand. Niet alleen beginnen we terug met school, wordt de ochtendspits terug drukker en beleven de mensen van de Colruyt een helse tijd door mamsies en papsies die kaftpapier, etiketjes, nieuwe balpennen en stiftjes, commercieel geruit papier, een nieuwe pennenzak of boekentas (want die oude kon toch echt niet meer door de beugel, niet? En wie wilt nu dat zoon- of dochterlief een *fashionvictim* is of wordt?) en veel meer kopen.

Ook het begin van het scoutsjaar is niet zonder drukte. Na een lui augustus moeten onze stramme scoutsspieren en –hersenen terug op volle toeren draaien, en dat zijn we niet meer gewoon. Daarom beginnen we met volle kracht, want geleidelijk opbouwen is voor mietjes en mannen met een *midlife crisis*.

Zondag 2 september

GEEN SCOUTS: we zijn moe, lui en we draaien ons graag nog even om in ons bed. Neenee, we zijn nu de Hoge Rielen aan het opruimen na Herfstontmoeting, een weekend voor alle scoutsleiders en –leiderinnen van België met workshops en cursussen en activiteiten enzooooo...

Zondag 9 september

Overgang. Vandaag ga je officieel over naar het volgende scoutsjaar. Doe geen communiceren want *it's going to be dirty*. Meer informatie volgt.

Zondag 16 september

Barbecue van 12:00-15:00 op Domein Bleydenbergh! Vergeet niet in te schrijven via www.scoutsbonheiden.be of één van de leiding/oudercomité. JVK's worden verwacht voor de soep (11.30), VK's voor afwas (10.00) en Jins voor opbouw en drank. Welpen en kapoenen kunnen in alle rust met hun ouders komen eten.

Zaterdag 22 september

Velodroom: een familiefietstocht langs de jeugdbewegingen van Bonheiden-Rijmenam. Deelnemen is vrijblijvend, starten kan op de scouts met familie/vrienden. Meer info volgt, ook via website.

Zondag 30 september

Eerste scoutsvergadering van het nieuwe jaar. *14:00-17:00 aan de lokalen*



KAPOENEN



Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken ze in groep en als jong individu de wereld. De leiding zal hen sturen wanneer dat nodig is en gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en aanspreekt om hen een optimale leer- en speelomgeving aan te bieden. Tijdens de kapoenenjaren wordt gestreefd naar een sterk groepsgevoel.



Naam: joren defieuw
Totem: gevatte perdux
Geboortedatum: 14/01/1993
Studies: industrieel ingenieur
Hobby's: scouts, rondhangen in bonhei city
Aantal jaren scouts: 13
Vorige takken: kapoenen
Waarom deze tak: omdat ze zo schattig zijn
Best passende totemeigenschap: tevreden
Leukste scoutspel: stoelenloop
Leukste kampherinnering: buitenlands kamp jins ofcourseee
Favoriete jaarthema: zet je in leef je uit
Favoriete kampvoer: ballekes met kriekskes
Opinie over cactussen: steekt het ni in u gat, kan pijn doen!



Naam: Hanne Fonderie
Totem: Beminnelijke maki
Geboortedatum: 22 maart 1993
Studies/Werk: 2e bachelor geneeskunde
Hobby's: turnen, scouts
Aantal jaren scouts: van 2e jaar kapoen, dat maakt dit jaar mijn 13e jaar!
Vorige takken: Kapoenen for the win, uiteraard!
Waarom deze tak: omdat ik die mannekes niet kan missen! (en ik stiekem nog hou van zakdoek leggen, vlaggenroof, ...)
Best passende totemeigenschap: Goedgelovig
Leukste scoutspel: sluipspel
Leukste kampherinnering: laatste verkennerkamp (Surice) op driedaagse bij Kamiel + buitenlands kamp
Favoriete jaarthema: ????
Favoriete kampvoer: Spaghetti, alhoewel dat die loempia's dit jaar ook niet slecht waren!
Opinie over cactussen: Pijnlijk + slechte

herinneringen

Naam: Jeroen Dyck
Totem: Opgewekte Tupaja
Geboortedatum: 15/10/1990
Studies: marketing
Hobby's: zaalvoetbal en scouts
Aantal jaren scouts: dit is mijn 14de scoutsjaar
Vorige takken: welpen (2x) , verkenners
Waarom deze tak: daarom. daarom is geen antwoord. lap :(omdat ze klein én fijn zijn.
Best passende totemeigenschap: dromedaris. slang. giraf. fazant. tupaja!
Leukste scoutsspel: mureke-klop
Leukste kampherinnering: kaka doen op den hudo
Favoriete jaarthema: het tweede
Favoriete kampvoer: slakkenhuisjes gevuld met witte pens, smullen!
Opinie over cactussen: nee, sorry, dat kan ik echt ni zeggen :s



Naam: Wies Vandoorne
Totem: Bijzondere Steltral
Geboortedatum: 10/04/1993
Studies: Steinerschool
Hobby's: Circus , en scouts natuurlijk!
In 4 woorden: Rustig, zorgzaam, dankbaar, slordig
Aantal jaren scouts: 13
Vorige takken: Welpen
Sisal of polyprop? Polyprop
Bos- of pleinspel? Bosspel!
Leider of lid? Beide
Gasbekken of tafelvuur? Tafelvuur
Viermaster of iglotent? Viermaster
Twee- of driedaagse? Driedaagse
Favoriete quote? De wereld is mooier als je lacht



WELPEN



Een welp kan onbezorgd genieten van actieve en speelse vergaderingen. Het is typisch voor welpen dat ze zelf dingen leren doen. Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen, fantasie en een vleugje actie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Jungleboek. Zo komt het dat vaste kleine groepen "nesten" worden genoemd, dit zijn de voorlopers van de latere patrouilles.





Naam: Sander Van den Broeck
Welpennaam: Chil
Totem: genietende panda
Geboortedatum: 24 februari 1993
Studies/Werk: event- & projectmanagement
Hobby's: voetbal, scouts, uitgaan
Aantal jaren scouts: 12 jaar
Vorige takken: Jongverkenners
Waarom deze tak: voort lache
Best passende totemeigenschap: spontaan
Leukste scoutspel: sluipspel
Leukste kampherinnering: het behalen van mijn totem in Libin
Favoriete jaarthema: one world, one promise
Favoriete kampvoer: soep
Opinie over cactussen: ik ben tegen het gebruik van cactussen als kamerdecoratie,

die arme plantjes hebben ook hun gevoelens

Naam: Anthea Van Parys
Welpennaam: Nagina
Totem: Kritisch Smelleken
Geboortedatum: 6 mei 1993
Studies/Werk: biomedische wetenschappen
Hobby's: scouts, tennis, tank zijn
Aantal jaren scouts: 13
Vorige takken: welpen
Waarom deze tak: omdat het zo'n lieverdjes zijn
Best passende totemeigenschap: zorgzaam
Leukste scoutspel: 4 kwadrantenspel
Leukste kampherinnering: zoeken naar een verloren petanquebal
Favoriete jaarthema: zet je in, leef je uit
Favoriete kampvoer: krieke me balle
Opinie over cactussen: gemakkelijk in onderhoud want heeft niet veel water nodig en soms komen er van die mooie bloemen op (bij mijn bomma toch)





Naam: Kevin Desmet

Welpennaam: Jacala

Totem: Ondeugende Pauw

Geboortedatum: 16 juni 1992

Studies/Werk: ik studeer nog in de hoop om op een dag landschaps- en tuinarchitect te kunnen wezen

Hobby's: scouts en muziek he^^

Aantal jaren scouts: als ik nog kan tellen begin ik aan mijn 15de jaar

Vorige takken: ik heb enkel nog maar aan de jongverkenners leiding gegeven

Waarom deze tak: om een onderzoek te kunnen

starten wanneer de puberteit in werkelijkheid begint. Bij de jongverkenners of de welpen.

Best passende totemeigenschap: dat ik actief en fier ben.

Leukste scoutsspel: blauw foef

Leukste kampherinnering: de foaf^^

Favoriete jaarthema: de jaarthemas die niet te lang zijn^^

Favoriete kampvoer: heten hond

Opinie over cactussen: Een cactus is een vetplant die behoort tot de familie Cactaceae. Afhankelijk van de taxonomische indeling worden tussen de 24 en 220 geslachten onderkend met rond de 90 geslachten als meest geaccepteerde aantal. Ik moet omwille van mijn studie van elke plant en boom houden! goe gaan!!

Naam: Tom Buttiens

Welpennaam: 'King Lowie'

Totem: Charismatische Steenarend

Geboortedatum: 10 juni 1989

Studies/Werk: Brand (is niet gelijk aan vuur) specialist bij Wolvenberg

Hobby's: Basketbal, Fietsen en de Scouts natuurlijk

Aantal jaren scouts: 12 topjaren

Vorige takken: Jong Verkenners, Verkenners (2x) en Jins

Waarom deze tak: Omdat het allemaal zo'n plezante mannekes zijn? ;)

Best passende totemeigenschap: Trouw

Leukste scoutsspel: stratego

Leukste kampherinnering: De wraak van de kobolten

Favoriete jaarthema: One Wold, one plomise

Favoriete kampvoer: Ballekes met krieken

Opinie over cactussen: In de tekenfilms zijn die ongeveer zo groot als ne mens, maar int echt zijn die dus gigantisch he!



Naam: Ward Vandenborre

Welpennaam: Bagheera

Totem: Roekeloze Beloega

Geboortedatum: 3/09/93

Studies: ergotherapie

Hobby's: pfff, da zijn er veel zene, o.a. voetbal, drummen, skiën, zien hoe spinnen beestjes oppeuzelen, uiteraard scouts ;), om tert verst platliggen, plotseling random geluidjes maken, ...

Aantal jaren scouts: ik begin aan mijn 14^e jaar

Vorige takken: trollekes (weppels)

Waarom deze tak: voor jou een vraag, voor mij een weet

Best passende totemeigenschap: speels

Leukste scoutsspel: SLUIPSPELEN FOR THE WIN !!!!!!!!!!

Leukste kampherinnering: mijn laatste 3daagse bij Kamiel (enkelen onder ons zullen weten wat ik hiermee bedoel) en mijn buitenlands kamp met de jins en ook toen ik besepte dat ik geen luizen had ☺

Favoriete jaarthema: one world, one promise. Enkel en alleen omdat Dries Van Campenhout, onze groepsleider van toen, dit zo mooi kon uitspreken

Favoriete kampvoer: fishsticks en mijne combo-boterham van op het kamp in Ronchamps: eerst een laag kruidenkaas, daarna een schel kaas derop zwieren, daarna maskesvlees en afsluiten met aardbeienconfituur. Belangrijk is wel dat het wit brood is. het is nen aanrader!

Opinie over cactussen: er staan 3 bloembakken op een vensterbank, een met niks tussen en een met cactussen



VERKLARENDE WOORDENLIJST VOOR NIEUWKOMERS

De scouts is een omgeving vol jargon. Mensen die het klappen van de zweep kennen binnen de werking zullen geen ogen trekken, maar voor de nieuwkomers (of de vergeetachtigen) volgt een heuse introductie in de wondere wereld van het scouteske *slang*.

Annicks Tweedehandsboetiek

Annick is zo'n beetje onze Oermoeder en ze baat een klein tweedehandswinkeltje uit waar je uniformen kan kopen aan een zacht prijsje. Ze is ook altijd op zoek naar te kleine of ongebruikte uniformen om haar collectie uit te breiden.

Belofte

De belofte is een scoutsritueel dat twee keer in je leven plaats vindt: één keer bij de Welpen en één keer bij de Jongverkenners. Het is een moment waarop je nadenkt over jezelf, je plaats binnen de groep en over wat scouts voor jou betekent en wat jij betekent voor de scouts. De belofte vindt meestal plaats op het eerste weekend.

Formatie

Aan het begin en het einde van elke vergadering gaan we met heel de groep in formatie staan. Deze formatie wordt aangekondigd met vier lange fluitsignalen (----)

Fourage

De fourage is de groep mensen die op weekend en op kamp voor je eten zorgen. Meestal zijn dit oud-leiding of vrienden van de leiding/de scouts. Tegen hen ben je altijd beleefd (ze maken immers je eten klaar) en je luistert naar hen zoals je naar je leiding luistert.

Groepsleiding

Bij ons zijn het er drie en in het echt heten ze Eva Van de Pol (materiaal en infrastructuur), Pieter Wuytens (communicatie en management) en Stijn Defieuw (financiën). Zij zorgen ervoor dat de leiding hun werk doet en stippelen een meerjarenplan+ideologie uit voor onze scouts. Het contact met de gemeente, het district, SGV, ... loopt via hen. Zij leiden alles in goede banen en zijn de contactpersonen bij uitstek als je niet tak-gebonden vragen of opmerkingen hebt.

Kamp

Elk jaar gaan we op kamp. Dat betekent dat we voor een aantal dagen (de oudere takken zelfs twee weken!) met een tent op een wei gaan logeren, dat we in het bos gaan spelen, 's avonds vuur maken, (vanaf de Jong Verkenners) je eigen eten maken, op dagtocht, twee- of driedaagse gaan, spelletjes spelen, een dropping doen, ... Het kamp is minsten vijf dagen vol plezier!

Kiekeboe (kkb)

Elke twee maanden krijg je een Kiekeboe mee naar huis. Voor sommigen zal deze Kiekeboe de eerste zijn. Het is ons eigenste scoutstijdschrift waarin de planning voor de komende twee maanden staat. Lees de Kiekeboe altijd goed, want soms vergaderen we niet op een zondag, en dat wil je natuurlijk wel geweten hebben!

Leiding

De leiding zijn de jongvolwassenen die elke zondag vrijhouden om jullie een namiddag (en soms zelfs meerdere dagen na elkaar) bezig te houden, te entertainen, op te voeden en jullie een leuke tijd te bezorgen. Zij steken hier (heel) erg veel (vrijwillige!) tijd in en zijn ook maar mensen, dus wees lief tegen hen.

Lid

Een lid, dat ben, als alles goed gaat tenminste, jij! Het zijn de kindjes van 6 tot 18 die elke zondag naar de scouts komen.

Lokalen

Bij ons zijn de lokalen de drie houten barakken op Domein Bleydenberg, te bereiken via het weggetje in de Roggemansstraat. Als er in de Kiekeboe staat: "van twee tot vijf aan de lokalen" bedoelen we dus dàt.

Nest

Bij de welpen worden de leden onderverdeeld in Nesten. Dat zijn kleinere groepjes die op een nauwere manier samenwerken en dienen als voorbereiding op de Patrouilles.

Oudercomité (oc)

Het Oudercomité is een groep van volwassenen die op de één of andere manier iets met de scouts te maken hebben. Ze hebben zich gegroepeerd rond de allersympathiekste Annicktiktikheeftnevogelingslikt en organiseren evenementen zoals de barbecue, de ontbijtactie, het onthaal op het kerkplein na het kamp, ... en zorgen zo voor 1) een leuke sfeer en een warm welkom, en 2) geld om onze nutsvoorzieningen en de nodige herstelwerken te kunnen betalen. Ook zij doen dit volledig vrijwillig en dienen dus met het nodige respect behandeld te worden, en niet enkel om hun grijze haren.

Patrouille

Bij de Jongverkenners en de Verkenners is de naam voor de kleinere groepjes binnen de groep 'patrouille'. In deze onderverdeling worden er spellen gespeeld, wordt er op twee- en driedaagse gegaan, wordt er gekookt aan een tafelvuur en zoveel meer. Elke patrouille heeft ook een patrouilleleider die de verantwoordelijkheid heeft om knopen door te hakken, te bemiddelen bij ruzies en – hoe christelijk – het op te nemen voor de zwakkeren van de groep.

Sjorren

Sjorren is de scouteske manier bij uitstek om te bouwen. Het is een manier om met touw (sisal=natuurkoord, polypropyleen=chemisch koord) twee (of meer) balken aan elkaar te bevestigen. We maken tafels, banken, torens, arena's, podia, een sauna, de hele binnenkant van de fouragetent... zowat alles.

Tak

Je hele leven als lid zit je in een tak. Dit zijn groepen op basis van leeftijd. De eerste twee jaar ben je Kapoen, dan drie jaar Welp, vervolgens drie jaar Jongverkenner en drie jaar Verkenner. Je sluit je scoutscarrière als lid af met twee jaar Jin.

Taptoe

Dit betekent dat het laatste woord is gezegd. Het wordt eigenlijk enkel gebruikt op kamp of op weekend, als iedereen moet gaan slaap. Als er taptoe gefloten wordt, wordt er niet meer gepraat.

Uniform

Het uniform van de scouts bestaat uit het beigehemd met alle ken- en jaartekens van dien, onze tricolore das, een groene broek, onze groeps T-shirt en de (facultatieve) SGV-trui. Het uniform is belangrijk voor de herkenbaarheid op openbare plekken en om de gelijkheid binnen onze groep te benadrukken. Er wordt van iedereen verwacht bij elke scoutsactiviteit zijn uniform aan te hebben (behalve van de kleinsten).

Vergadering

De wekelijkse bijeenkomst op zondag noemen wij een 'vergadering'. Geen saai gepraat met veel koffie en irrelevant geleuter, maar ravotten en spelen en leren.

Weekend

Twee keer per jaar trek je met je ganse tak op weekend. Twee nachten, twee dagen in vreemde lokalen op vreemde plaatsen. Weg van thuis met leuke activiteiten en lekker eten op het programma.



JONGVERKENNERS



Jongverkenneren zijn jonge volwassenen die er graag op uit trekken in de natuur of hun buurt verkennen. Tijdens het kamp worden ze een stuk zelfstandiger dan de welpen, het beste voorbeeld hiervan is dat ze hun eigen maaltijden leren klaarmaken. Ze werken samen in kleine groepen en nemen initiatieven. Jongverkenneren krijgen een waaier van mogelijkheden om mee te beslissen, zelf de handen uit de mouwen te steken en allerlei vaardigheden onder de knie te krijgen. Stilaan leren ze dat scouting niet stopt als de activiteit is afgelopen.





Naam: Jan Vandenborre

Totem: Guitige Zwaluw

Geboortedatum: 23/03/1990

Studies/Werk: Specifieke Lerarenopleiding Nederlands en Geschiedenis (ne mens moet iet doen na het behalen van een nutteloos diploma ...)

Hobby's: theater maken , WTC De Vlorijners (als ik goesting heb, drie keer per jaar dus), scouts, de plaatselijke middenstand van inkomsten voorzien, de Jeugdraad, véél lezen, roddelen

Aantal jaren scouts: ik hem toch 17 tekentjes oep men hem

Vorige takken: Kapoenen x2 en een Jinjaar

Waarom deze tak: omdat het moest van de Woates en den Butte en omdat de Stijn kotsmuug was

Best passende totemeigenschap: eigenzinnig

Leukste scoutsspel: een goei sluipspel is niet slecht/vier-kwadranten-spel

Leukste kampherinnering: de Vanhaeren in een kries omdat de Chemiel vuurwerk aan 't afsteken was op 't strand (en Keutje met de Guillaume)

Favoriete jaarthema: Tuur in de natuur

Favoriete kampvoer: boke met maskesvlees

Opinie over cactussen: toffe, gemakkelijke plant. Ideaal voor vergeetachtige en luie mensen, zoals ik. Ook leuk dat er zoveel variëteiten bestaan, verveelt dus nooit en er past er altijd wel één in uw interieur.

Naam: Pieter Wuytens

Totem: schrander stekelvarken

Geboortedatum: 4 november 1989

Studies/Werk: doctoraat biologie/fotonica

Hobby's: chiro

Aantal jaren scouts: nu het 18e

Vorige takken: welpen, jongverkenners, kapoenen, welpen

Waarom deze tak: voor het echte scoutsgevoel: patrouilles, koken, tweedaagse, totem,

Best passende totemeigenschap: standvastig

Leukste scoutsspel: sluipspel, maar dan liever als sluiper dan zoeker

Leukste kampherinnering: de scoettefoaf, inclusief slown met den theo. en het terugvinden van fluffy en ivo uiteraard

Favoriete jaarthema: Tuur in de natuur!

Favoriete kampvoer: fishsticks met spinaziestoemp zonder prei

Opinie over cactussen: met aloë vera kunde de doden terug tot leven wekken. De rest is geen foor waard.





Naam: Karen Buttiens

Totem: fiere meeuw

Geboortedatum: 16/08/1990

Studies/Werk: master in de criminologische wetenschappen

Hobby's: er kruipt zoveel tijd in de scouts, dat ik echt niets meer over heb voor anderen dingen...

Aantal jaren scouts: 12 jaar

Vorige takken: 2x kapoenen, 1x jongverkenner

Waarom deze tak: de jongverkenner-leiding kan op kamp deelnemen aan een belangrijk moment van een deel van de groep, namelijk de totemisering.

Best passende totemeigenschap: liefvallig uiteraard ;)

Leukste scoutspel: surfen op de beek

Leukste kampherinnering: tijdens een van de tweedaagsen bij mijn jongverkenner-jaren zat ik in de groep bij iemand die in zijne rugzak, naast ne slaapzak, ne pot honing meezeulde. Daar heeft hij nog spijt van gehad.

Favoriete jaarthema: armoede is een onrecht ! Maak er zwzwwwz ...

Favoriete kampvoer: fishsticks met SPINAZIEpuree !

Opinie over cactussen: I love them.



VERKENNERS



Bij de verkenner is er ruimte voor grotere projecten en een grotere vrijheid. Met de groep het avontuur opzoeken of uitgedaagd worden door elkaar. Verkenner werken meestal met de gehele groep samen, maar doorheen het kamp zullen ze net zoals bij de JVK'S ingedeeld worden in patrouilles. Vanuit eigen interesses gaan ze op zoek naar zichzelf tussen soortgenoten. Dit door typische activiteiten of door te experimenteren.





Naam: Michael Van den Broeck
Totem: Eigenzinnige Brulaap
Geboortedatum: alles is 4 juli 1992
Studies/Werk: EML productions
Hobby's: op de pot zitten, sociaal doen in bepaalde omgevingen, scouts
Aantal jaren scouts: 14
Vorige takken: jong verkenner4thewin
Waarom deze tak: dat is de vraag van het leven, waarom

Best passende totemeigenschap: eigenzinnig, uiteraard

Leukste scoutspel: sluipspel

Leukste kampherinnering: 1ste 3daagse bhaa

Favoriete jaarthema: euh

Favoriete kampvoer: FISHSTICKBATTEL!!! (62 fishsticks, beat me of you can)

Opinie over cactussen: 1 met kak tussen en 1 met niks tussen



Naam: Eva Van de Pol
Totem: Genietende Olifant
Geboortedatum: 25/12/1989
Studies: orthopedagogiek
Hobby's: gitaar en kindjes ambeteren
Aantal jaren scouts: 5 jaar leiding dus een 17tal jaar zeker, eeeel lang alleszins
Vorige takken: welpen en Jvk's
Waarom deze tak: om dit stelletje schorem te temmen!

Best passende totemeigenschap: intelligent..uiteraard! :p

Leukste scoutspel: blauw foefke

Leukste kampherinnering: vorig jaar spaghetti maken in de gietende regen

Favoriete jaarthema: armoede is een onrecht.. eum en wat was de rest nuweer?

Favoriete kampvoer: spaghettiiiiiiiiiiiiiiiii en

uiteraard restaurantdag

Opinie over cactussen: doet me denken aan vakantie en vakantie vind ik wel tof



Naam: Kaat Van der Goten

Totem: afwachtende coscoroba

Geboortedatum: 25 oktober 1990

Studies: sociaal cultureel werk

Hobby's: scouts!, op een bankske zitten en naar de mensen loeren, lopen

Aantal jaren scouts: 16 jaarkes maar

Vorige takken: 2 jaar welpen, 1 jaar jongverkenners

Waarom deze tak: het is ne keer iets nieuws en nu heb ik eindelijk eens de kans om de wereld van die 'game-toestanden' te bestrijden!

Best passende totemeigenschap: aanpassend

Leukste scoutspel: tsjoekbal

Leukste kampherinnering: het buitenlands kamp naar Valencia en Zaragoza

Favoriete jaarthema: tuur in de natuur (toen is het allemaal begonnen)

Favoriete kampvoer: bloemkool met worst en witte saus

Opinie over cactussen: auwch...slecht gaaaaan



JIN



Jins leven een jaar intens samen in hun jintak. In hun eigen 'jonge' en 'onbevreesde' stijl werken ze gekke activiteiten, projecten (zoals de jinfuif) en zelfs hun buitenlands kamp uit. Al doende leren ze samenwerken en verantwoordelijkheid opnemen. Hieruit groeit engagement voor de groep en voor de samenleving. De rol van de leiding valt in deze oudste tak meer en meer weg: er wordt eerder gesproken van begeleiding. Zij participeren, evalueren en grijpen in als het uit de hand lijkt te lopen.



Naam: Defieuw Stijn
Totem: Medelevende Caracara
Geboortedatum: 03/10/1990
Studies/Werk: Industrieel ingenieur chemie
Hobby's: WTC De Vlorijners
Aantal jaren scouts: 16 volledige jaren, nu het 17de
Vorige takken: kapoenen --> kapoenen --> jin
Waarom deze tak: buitenlands kamp!
Best passende totemeigenschap: medelevend
Leukste scoutsspel: sluipspel
Leukste kampherinnering: driespries
Favoriete jaarthema: zet je in, leef je uit
Favoriete kampvoer: fishsticks met spinaziepuree
Opinie over cactussen: saaie plant



Naam: Dries Fonderie
Totem: toegewijde patrijs
Geboortedatum: 01-12-1989
Studies: burg. ir. Bouwkunde
Hobby's: voetbal, wielrennen, scouts
Aantal jaren scouts: 17
Vorige takken: kapoenen, welpen, jvk, vk
Waarom deze tak: de uitdagende projecten
Best passende totemeigenschap: standvastig
Leukste scoutsspel: tienvingerenspel
Leukste kampherinnering: onze totemisatie in Eimerscheid (2003)
Favoriete jaarthema: tuur in de natuur
Favoriete kampvoer: spaghetti
Opinie over cactussen: der zit kak tussen



Geen hemd, broek, T-shirt of das?

Annick haalt ze voor jou uit de kas (t)

En dit voor een prijs om achterover te slaan

Bij Annick weeral een koopje gedaan!



Annick is ook steeds op zoek naar collectie uit te breiden en zo anderen een plezier te doen.

Wanneer je nog uniformen in de kast hebt liggen die je niet meer gebruikt, aarzel dan niet om haar te contacteren!

Annicks Tweedehandsboetiek

Mechelsesteenweg 258

Bonheiden

015/55.07.48