

# Inhoudsopgave

Redactioneeltje .....	2
Belangrijke data's!.....	3
Voor op het prikbord.....	4
Algemene kampinfo .....	5
Kapoenen.....	8
Welpen .....	9
Jongverkenners .....	10
Verkenners .....	12
Jins.....	14



# Belangrijke data's!

---

Hierbij willen we al even vooruitblikken naar het nieuwe scoutsjaar. Iedereen weet ondertussen dat het weekend van 20-21 september een heus feestweekend wordt op onze scouts! NOTEER DIT DUS ALVAST IN UW AGENDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zaterdag 20 september zal er een spelnamiddag plaatsvinden voor jong en oud! Iedereen die ook maar iets te maken heeft met onze prachtige scouts is welkom voor een dag vol vertier en gibberplezier.

Op zondag 21 september gaan we onze bourgondische levensstijl duidelijk in de verf zetten. BBQ met SCHAAP EN VARKEN AAN HET SPIT. Woehow!

Meer info volgt nog ongetwijfeld ;)





## Voor op het prikbord

---

Als u iemand van de scouts wilt contacteren, dan bent u hier op de juiste pagina!

### **Adres voor briefwisseling:**

SGV St. Paulus Bonheiden  
t.a.v. Voornaam + Naam  
Tak  
Devant le bois 4  
4990 Arbrefontaine

### **Voor de thuisblijvers:**

Annick Van den Broeck  
annick.vdbroeck@telenet.be  
0497/50 76 30

Als jullie de **groepsleiding** willen bereiken op kamp, kan dit zeker

Kaat: 0498/844329

Anthea: 0474/767616

Hou ook zeker de **facebookpagina** tijdens het kamp in de gaten, want we zullen er regelmatig foto's of berichten op posten hoe het gaat op kamp.

<https://www.facebook.com/groups/262155610524682/>

# Algemene kampinfo

---

Voor de meesten onder ons zal deze informatie volstrekt nutteloos zijn, omdat ze proefondervindelijk reeds gewend zijn aan het reilen en zeilen van het kamp. Maar dus: Voor wie de data vergeten is, volgt hier nog eens een algemeen overzicht:

<b>Kapoenen</b>	<b>26/7 – 31/7</b>
<b>Welpen</b>	24/7 – 31/7
<b>Jongverkenners</b>	22/7 – 31/7
<b>Verkenners</b>	20/7 – 31/7
<b>Jins</b>	15/7 – 31/7

Vertrekken naar de kampplaats gebeurt individueel. Er worden geen bussen voorzien om op het kampterrein te geraken, dat dien je op eigen kracht te doen. Natuurlijk moedigen wij carpooling aan! En indien er gereisd wil worden met de trein, het dichtsbijzijnde station is dat van Vielsalm. Dit ligt op een kwartier van Arbrefontaine.

De kampplaats is in Lierneux, Arbrefontaine. Hier volgt een kleine wegbeschrijving (voor het kleine aantal mensen die nog geen gps hebben of die er niet mee kunnen werken):

→ Ga de E314 op in Leuven vanaf de N26

22,0 km / 26 min.

→ Volg de E40 en E25 naar de Rue des Boussines/N651 in Manhay. Neem afrit 49-Manhay vanaf de E25

125 km / 1 u. 6 min.

→ Neem de N822 naar de Devant le Bois in Lierneux

14,6 km / 22 min.

→ Voeg in op Rue des Boussines/N651

850 m

→ Sla linksaf naar de Route de Lierneux/N822

→ Ga verder op de N822

7,4 km

→ Sla rechtsaf naar de Rue du Centre/N822

1,0 km

→ Sla linksaf naar de Pont Lienne/N645/N822

37 m

- Sla rechtsaf naar de Rue du Centre/N822
- Ga verder op de N822
- 750 m
- Houd rechts aan en rij door op La Falize/N822
- Ga verder op de N822
- 2,9 km
- Sla linksaf naar de Le Chenay
- 180 m
- Neem de 1e afslag rechts
- 550 m
- Flauwe bocht naar links richting Devant le Bois
- 800 m
- Neem de 1e afslag rechts, Devant le Bois op
- 240 m

Vanaf hieruit zullen er pijltjes hangen die jullie verder verwijzen naar het kamperrein.

We verwachten jullie om 12u op het kamperrein en nieuw dit jaar is dat er een picknick kan besteld worden! Jawel, u leest het goed! Dit jaar voorziet het Oudercomité een service waarbij je je eigen picknick kan bestellen zodat deze klaarligt op het kamperrein. Gedaan met dat vroeg opstaan om nog rap wat pistolets en sandwiches te gaan halen bij de bakker en te beleggen. Vanaf wordt dit voor jullie gedaan! Dus bestel jullie picknick bij het oudercomité en vertrek met een gerust hart op kamp.

## **Op kamp aankomen doe je in perfect uniform.**

Het sanitair op kamp bestaat uit een waskom (en met een beetje chance een wasplaats), je tandenborstel en een hudo. Een hudo is een sjoerconstructie waarrond een zeil gespannen wordt (om de privacy te garanderen). Het concept is een eigenlijk dat van een openlucht-wc, maar dan met een zitbalk in plaats van een bril. Geen nood! Hudo'en is minder eng dan je denkt en openlucht is denkt en openlucht is stiekem wel fijn! Voor de kapoenen hebben we vorig jaar een speciaal wc-hutje gemaakt waarvan zij gebruik kunnen maken op kamp.

In deze KKB vind je een checklist, zodat je alle belangrijke items zeker mee hebt!

Voorzie alles wat gelabeld of gemerkt kan worden van een label of merk. Je volledige naam, je initialen, ... Het maakt niet uit, zolang je je spullen maar herkent. Zeker voor de kleinste takken is dit aangeraden, aangezien zij vaak hun eigen spullen niet herkennen, indien er toch zaken ontbreken in de valies van je pagadder zullen deze op de scouts terecht komen, Sectie verloren voorwerpen.

De terugreis maken we Wel met z'n allen. We nemen op 31 juli allemaal samen de bus terug naar Bonheiden. Er worden twee luxeautocars ingelegd om ons van Arbrefontaine naar het kerkplein in Bonheiden te brengen. De bus vertrekt om 15u op het kampterrein en zal ongeveer om 17u Terug op het kerkplein van Bonheiden aankomen. Vertragingen en defecten zijn niet meegerekend. Het oudercomité zal jullie op het kerkplein verwelkomen met een drankje. Via Annick houden we jullie dan ook op de hoogte van eventuele vertragingen.



# Kapoenen

---

Liefste kapoenen,

De zomer staat voor de deur, dit betekend dat het kamp waar we allen naar hebben uitgekeken, er bijna is. Wij hebben heel groot nieuws voor jullie!!! Wij hebben te horen gekregen van de grote tovenaar Floris dat hij jullie hulp nodig heeft op de toverschool Poenka. Jullie zullen daar 5 dagen lang getraind worden tot echte tovenaars. Hebben jullie zin in een wereld vol magie? Dan gaan jullie jullie zeker amuseren. Op deze school zullen jullie spreuken leren, een eigen tovenaarshoed maken, zwerkbal spelen en nog veel meer...



Voor de ouders:

Jullie kapoenen worden op Poenka verwacht in Abrefontaine op 26 juli om 12uur. Daar eten we samen met jullie middag (eigen picknick meenemen). Daarna doen we een rondleiding op onze toverschool en kunnen jullie jullie kapoen mee helpen installeren in de slaapzaal (tent). Wij verwachten jullie kapoen bij aankomst in tovenaars outfit.

## **Wat ZEKER mee te nemen**

- Verkleedkledij
- Kleine rugzak voor dagstap
- Goedhumeur
- Knuffel
- De zon

## **Wat zeker thuis te laten**

- snoep
- elektronica
- speelgoed dat kapot kan gaan







# Welpen

---

Eindelijk is het zover, het langverwachte kamp komt eraan! Dit jaar vertrekken we met de Welpen op wereldreis! We gaan samen alle continenten bezoeken (en veroveren). Kijk alvast maar even op de wereldkaart zodat jullie weten welke landen waar liggen (waaaant we zullen dit ondervragen hoor, hihi mopje we zijn hier niet op school!) We zullen na dit welpenkamp terugkomen als echte wereldreizigers! Dus trek jullie stapschoentjes maar aan, want het gaat ver stappen worden hoor!!



Wat jullie moeten meenemen in jullie bagage, staat in het algemene lijstje wat verderop in de Kiekeboe

Dit moeten jullie nog specifiek meebrengen voor ons welpenkamp:

- verkleedkledij ofwel als cowboy ofwel als indiaan (je moet zeker NIETS nieuw gaan kopen!)
- snoep voor de leiding (vooral voor Akela) J J
- jullie goed humeur!



## Jongverkenners

Schuilt er in jouw een echte overlever? Kan je je mannetje perfect staan in de pure natuur?

Ben jij de best aangepaste jongverkenner in de omgeving en kan je zo het langst overleven?

survival of  
the fittest

Wij willen jullie beproeven aan verschillende testen en spelen. Van 22 juli tot 31 juli dompelen we jullie in Arbrefontaine, onder in de wereld van het overleven. Zelf eten zoeken om er te geraken, technieken beheersen als nooit tevoren en alleen wie echt samenwerkt met zijn teamgenoten zal overblijven tot het bittere eind.



Hoe kunnen jullie je nu het beste voorbereiden op dit kamp:

- Kook misschien al eens iets voor de familie
- Zoek per twee (1 geblinddoekt) waar de kerktoren van Bonheiden is
- Leer alle sjortechnieken
- Een aardig woordje Frans kan handig zijn
- Doe aan sport en eet gezond
- Een flinke dosis uithouding (zowel mentaal als fysiek) komt zeker van pas

Wat is noodzakelijk dat je meeneemt:

- 1 witte t-shirt
- Degelijke rugzak + matje + drinkbus voor de 2-daagse
- Kompas (enkel als je dit hebt)
- Brieven, postzegels en enveloppe om het thuisfront te laten weten dat je alles nog net hebt overleefd
- GSM mag mee, maar alleen voor 2-daagse



-Je energie en enthousiasme, want je zal het nodig hebben

Wat laat je beter thuis:

-GPS

-Snoep (eten genoeg op kamp)

-Spelconsoles

-Je mama die (al dan niet) kan koken

Mocht je nog met vragen zitten over het kamp, stel ze gerust ☺  
(vanaf 15/7 zitten we al in Arbrefontaine, maar zijn we wel nog telefonisch bereikbaar)

[jvkbonheiden@hotmail.com](mailto:jvkbonheiden@hotmail.com)

Kaat:

0498/844329

Lola: 0479/839954

Groetjes en tot op kamp!



## Verkenners

---

Liefste leden, we raden ten zeerste aan om voor dit kamp de survivaltechnieken van Bear Grylls goed onder de loep te nemen als jullie een kleine voorsprong willen hebben.

Wij gaan jullie namelijk helemaal onderdompelen in de scoutsversie van EXPEDITIE ROBINSON.

Aangezien we met onze kas geen exotisch eiland kunnen kopen, zullen we het moeten doen met ons kampterrein in Arbrefontaine (binnenkort zelfs buitenland als je enkele fanatiekelingen moet geloven).

Jullie zullen onder de brandende Belgische zon zware mentale en fysieke proeven moeten doorstaan om jullie waardigheid als verkenners te tonen. Genoeg zonnecrème meebrengen is dus de booschap want op TV zagen al die kandidaten er heel aarig rood uit.

Wat moet je zeker meebrengen:

- kleren die heeeeeeeeeeeeeel vuil mogen worden (pakt da ge ze wilt wegsnijten daarna)
- groot laken (kleur mag je zelf kiezen, motiefjes mogen ook)
- stevige rugzak voor op 3-daagse
- je goed humeur! ☺
- stevige stapschoenen
- eender welk survivalmateriaal dat je geschikt lijkt (nee den Bear zelf mag NIET mee)

en de gebruikelijke dingen die in de valies belanden voor een kamp!

Als je elk jaar toch weer die propere onderbroeken vergeet of maar 1 sok bijhebt verwijzen we jullie graag door naar de checklist verder in dit topmagazine.



Wat nemen we niet mee:

- snoepjes (anders eet Ward ze op en diene kan eten zenne!!)
- elke vorm van drugs (alcohol/sigaretten/...) wie hierop betrap wordt, zal overbiddelijk weggestuurt worden van ons Waals paradijs!
- te gevaarlijk survivalmateriaal (van die gigantische messen of een jachtgeweer om zielige bambi's te schieten)

Voor de rest hebben jullie wel genoeg gezond verstand om te beseffen wat kan en wat niet (alleszins dat hopen we toch)

We verwachten jullie 20 juli om 12u op ons klein stukje paradijs in Arbrefontaine!!



**Jins**

---

**TOP SECRET**



## **Annick's Tweedehandsboetiek**

---

*Geen hemd, broek, T-shirt of das?  
Annick haalt ze voor jou uit de kas (t)  
En dit voor een prijs om achterover te slaan  
Bij Annick weeral een koopje gedaan!*

**Annick is ook steeds op zoek naar oude/te kleine uniformen om haar collectie uit te breiden.**

**Wanneer je nog uniformen in de kast hebt liggen die je niet meer gebruikt, aarzel dan niet om haar te contacteren.**

**Annicks Tweedehandsboetiek**

Mechelsesteenweg 258,

Bonheiden

015/550748