

KIEKEBOE



Inhoudsopgave

Redactioneeltje	2
Kerstbar	3
Voor op het prikbord	4
Kapoenen	7
Welpen	9
Jongverkenners	11
Verkenners	13
Jins	16
Annick's Tweedehandsboetiek	17



Redactioneeltje

Beste leden, ouders, leiding en aanverwanten,

De gezelligste periode van het jaar komt er weer aan! De blaadjes vallen van de bomen, het begint kouder en kouder te worden, hopelijk valt er ook wat sneeuw dit jaar, jaja de winter komt er aan. De winter zijn top maanden op de scouts, gezellig samen in het lokaal zitten, buiten spelen tot onze tenen er af vriezen maar de winter betekend ook sinterklaas, kerstmis, schaatsen, ... We kunnen er dus vanuit gaan dat december en januari echte feestmaanden zijn, wat perfect past bij ons feestjaar!

We beginnen de feestmaanden met het leukste fijnste en één van de lekkerste feesten want op 6 december komt hij weer bij iedereen langs. De Sint is ondertussen al in het land en is zich helemaal aan het klaar maken om alle brave kindjes pakjes te komen brengen. De leiding is helemaal klaar voor het sinterklaasfeest, we hebben de troon klaar gezet, ons heel het jaar braaf gedragen (of toch sommige onder ons) en natuurlijk ook alle sinterklaasliedjes nog eens goed geoefend.

Ook het kerstfeestje is een hoogtepunt van het jaar. Samen spelletjes spelen, een drankje drinken, chips eten, en natuurlijk cadeautjes uitdelen! Dit is niet alleen een hoogtepunt voor de leden maar ook voor de ouders. Zij kunnen sinds enkele jaren genieten van een drankje aan de gezellige kerstbar van de Jins!

Daarna ben ik helemaal klaar om af te tellen, aftellen naar het nieuwe jaar. 5, 4, 3, 2, 1 GELUKKIG NIEUWJAAR. We nemen afscheid van 2019 en verwelkomen het nieuwe jaar 2020.

Voor de leiding betekent dit dat januari is aangebroken of beter gezegd de blok. Jammer genoeg sluit de leiding zich een maandje op in de bib om al die cursussen van buiten te blokken. Want ja ook school is belangrijk kindjes! Gelukkig staat er een heel team enthousiaste vervangleiding klaar bestaat uit oudleiding, jins en een paar leiding zonder examens! Wij kijken al uit naar februari, wanneer we terug paraat op zondag kunnen staan om leiding te geven.

Ik wens jullie allemaal alvast een fijne kerstperiode en een gelukkig nieuwjaar! Geniet van de feestjes, de cadeautjes, het lekkere eten en natuurlijk van het samen zijn met familie, vrienden, liefjes, ...

Een stevige linker,

Veelzijdige Spotlijster



Kerstbar

Op 21 december is het kerstfeestje op de scouts. De jins nodigen alle ouders en sympathisanten uit om tijdens dit kersfeestje iets te komen drinken of eten op onze kerstbar. De perfecte gelegenheid om nog eens bij te babbelen met andere scoutsouders en te genieten van een glaasje jenever, een warme chocomelk, ... Zo kan u gemakkelijk op uw (b)engeltje(s) wachten in goed gezelschap en dat met de beste sfeer!

Wanneer? 21 december

Hoe laat? Vanaf 19 uur

Waar? Aan de scoutslokalen





Voor op het prikbord

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij de takleiding van uw zoon of dochter. Meer algemene problemen, vragen of opmerkingen mogen doorgegeven worden aan onze groepsleiding.

Kapoenen – kapoenen.sintpaulus@gmail.com

Karel Vermeulen
Goedlachse Agame
(Takverantwoordelijke)
0472 05 46 88

Amber Sels
Veelzijdige Spotlijster
0472 79 71 77

Nathan Van Hof
Amusante Steppelemming
0477 72 3512

Daan Van Rossen
Zelfredzame Steenloper
0471 48 58 37

Eva Sanders
0494 25 58 89

Welpen – welpenleiding@hotmail.com

Astrid Engelborghs
Elegante Slagehalsvogel
Rama
(Takverantwoordelijke)
0471 45 71 64

Mathias Ryckaert
Evenwichtige Secretarisvogel
Ko
0470 22 90 29

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
Sona
0479 32 14 18

Benjamin Van Hof
Guitige Seriema
Sahi
0474 27 81 02

Dries Van Bets
Oprechte Fodi
Chil
0494 23 51 27

Jongverkenners –jvk.sintpaulus@gmail.com

Anneleen Henderickx
Felle Kauw
(Takverantwoordelijke)
0470 22 90 29

Jowan Pittevils
Wilskrachtige Argali
0492 79 28 84

Noah Jockmans
0496 24 04 60

Victor Van Eetvelt
Onverstoorbare Witte Dolfijn
0471 84 74 37

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

Verkenners – verkenners.sintpaulus@gmail.com

Esther Noëth
Volhardend Grijsbokje
(Takverantwoordelijke)
0497 79 52 75

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Nisrine Fouad
Speelse Conejo
0483 10 53 20

Zeno Stevens
Beheerste Poedel
0473 35 91 90

Jins – fleurvanlent@gmail.com en lucas14101410@gmail.com

Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Lucas Lemaitre
Evenwichtige Adelaar
0476 90 59 97

Oudercomité

Eva Van de Pol

0498 74 93 92

Groepsleiding -groepsleiding.sintpaulus@gmail.com

Fleur Van Lent
Dartele Wasbeer
0471 08 99 12

Max Engelborghs
Intense Steenbok
0468 32 78 62

Thomas Vermeulen
Enthousiaste Newfoundlander
0479 32 14 18

Stan De Roeck
Doorzettende Butskop
0471 88 41 76

BELANGRIJK!:

Website: www.scoutsbonheiden.be. Controleer deze website regelmatig om te zien of er geen wijzigingen in het programma zijn gebeurd!



Kapoenen



30 november:

Neem jullie fleece denken al maar mee want vandaag gaan we samen een film kijken! Wij voorzien de snacks en de film, jullie moeten enkel om 19u aan de scoutslokalen zijn!

8 December:

Vandaag komen jullie te weten wie van jullie een heel jaar braaf is geweest en wie er de roe krijgt want vandaag komt SINTERKLAaaaaas naar de scouts! Jaja jullie lezen het goed, het is tijd voor liedjes te zingen, tekeningen te maken en vooral heel veel snoepjes en mandarijntjes te eten! Kom ontdekken wie van de leiding in de zak van sinterklaas beland, is het Lemming, Agame, Spotlijster of toch maar Steenloper? Van 14u tot 17u op de scouts!

15 December:

Vandaag gaan we echt ravotten en waar kan dit beter dan in de binnenspeeltuin van de Nekker?? Vandaag gaan we ravotten op verplaatsing. We spreken hiervoor dan ook af van 14u tot 17u aan de Nekker in Mechelen. Gelieve allemaal €4 mee te brengen en jullie goed humeur natuurlijk!

21 December:

Een denneboom, een paar kerstballen, een paar slingers, heel veel kerstlichtje, cadeautjes en natuurlijk lekkere chips. Kunnen jullie het al raden? HET KERSTFEESTJE natuurlijk! Daarom verwachten we jullie van 19u30 tot 21u30 aan de scoutslokalen. Wij zorgen voor de versiering, de hapjes en drankjes maar omdat een kerstfeestje zonder cadeautjes maar een beetje saai zou zijn vragen we om allemaal een klein maar heeeel leuk cadeautje van €5 te voorzien.

29 December:

Liefste kapoenen en ouders

Waren wij maar een tovenaar ...
Dan toverde wij een heel leuk jaar!
Maar wij zijn grote kapoenen
Dus toveren wij heel veel zoenen!

Jullie liefste kapoenenleiding

Omdat jullie het allemaal druk hebben met jullie nieuwjaarsbrief van buiten te leren en het ook de laatste zondag van de maand is, geen scouts vandaag ☹!

5 januari:

Kapoenentje verkleed jullie vandaag maar in jullie favoriete koning en nee we bedoelen niet in koning Filip maar in Casper, Melchior of Balthasar want vandaag gaan wij drie koningen zingen! Smeer jullie stemmen al maar in en jullie worden van 14u tot 17u verwacht aan de scoutslokalen.

12 januari:

Een ajuin, een tomaat, een wortel, een paprika, een courgette, wat peper en zout en de balletjes niet vergeten natuurlijk. De perfecte ingrediënten voor een lekkere echte soep. Vandaag mogen jullie allemaal jullie lievelingsgroenten mee brengen naar de scouts en gaan we samen een super, super, super lekkere groentesoep maken! De leiding voorziet de balletjes, geen paniek kapoentjes 😊

19 januari:

Kapoenen kunnen jullie een geheim bewaren? Een heel belangrijk geheim? Want vandaag is de grootste, geheimste maar vooral een hele belangrijke vergadering. Had ik al gezegd dat het een geheime vergadering is? Dit betekent dat jullie pas om 14u op de scouts zullen ontdekken want het grote geheim is. Zijn jullie al een beetje nieuwsgierig? Kom het grote geheim ontdekken van 14u stipt tot 17u op de scouts!!

26 januari:

Oh nee het is weer zover, het is de laatste zondag van de maand. We pinken een traantje of tien weg maar vandaag geen scouts! Jammer maar helaas, geniet van jullie dagje vrij en tot volgende week!



Welpen



Zondag 1 december:

Vandaag spelen we 'binnen de minuut'! Welk team bouwt er het snelst een kaartenhuisje binnen de minuut? Wie kan er het meeste pingpongballetjes uit een doos schudden met zijn achterwerk? Wie kan er in 1 minuut de meeste nic-nacjes in zijn mond proppen? Dit komen we deze zondag allemaal te weten. We verwachten jullie om 14 uur aan de lokalen.

Zondag 8 december:

Sinterklaas is al even in België en speciaal voor ons komt hij ook de scouts een bezoekje brengen. Als je wil weten of je braaf (of stout) bent geweest dit jaar moet je zeker komen! De Sint en zijn pieten hebben iets lekkers voorzien voor alle brave kindjes.

Zondag 15 december:

Vandaag gaan we Bonheiden city nog eens onveilig maken. Wie kaapt de GB en wie zal het gemeentehuis overvallen? Kom het allemaal te weten => om 14u aan de lokalen. (Niet voor broekschijters 😊)

Zaterdag 21 december:

Sneeuw, puntige bomen en een felle ster. Dat kan maar 1 ding betekenen: Het is weer kerstmis, de gezelligste tijd van het jaar! Daarom organiseren we een dikke vette party met snoep, frisdrank en natuurlijk... cadeautjes!!! We verwachten jullie deze zaterdag van 19:30 tot 21:30 aan de lokalen. Voor spijs en drank zorgt de leiding wel, maar de cadeautjes moeten jullie zelf nog meenemen. Daarom zouden we jullie willen vragen om een cadeautje van ongeveer 5 euro te voorzien.

Zondag 29 december:

Oohhhhhh geen scouts! Het is alweer de laatste zondag van de maand. Maar we zien jullie allemaal terug in 2020, alvast een fantastisch gelukkig nieuwjaar gewenst!
Jullie kapoentjes,
de welpenleiding xxxxxx

Zondag 5 januari :

Drie koningen, drie koningen, geef mij ne nieuwen hoed,.....
Chill zijn hoed is versleten dus wordt het eens tijd dat hij er een nieuwe krijgt. We gaan met alle welpen samen zingen om een nieuwe hoed te kunnen kopen voor Chill. We verwachten iedereen in zijn beste koningsoutfit! Om 14:00 aan de lokalen.

Zondag 12 januari:

Haal die handschoenen en jullie warme jas al maar boven want vandaag gaan we schaatsen!

Wie van de welpen kan er het beste schaatsen? Wie van de leiding kan er het minst goed schaatsen? Kom het allemaal vandaag te weten! We spreken om 14:00 af aan de schaatsbaan in Mechelen.

Zondag 19 januari:

Zoals jullie misschien al wel weten zal Rama ons voor een paar maanden verlaten... Ze gaat het koude, regenachtige België ruilen voor een tropisch eiland met parelwitte stranden. Om haar al een beetje voor te bereiden spelen we vandaag het enige echte 'verover-het-eiland-spel'. We verwachten jullie in zomeroutfit (dus met bv. een zonnebril, bloemenkrans, zwembroek,...) om de warme temperaturen van vandaag te kunnen trotseren. Tot dan!

Zondag 26 januari:

Jammeeeeeeeeeeeer, het is alweer de laatste zondag van de maand... De leiding moet wat bekomen van deze geweldige maar drukke maand, geen scouts dus 😞



Jongverkenners



Zondag 1 december:

Omdat er op het weekend een duidelijk tekort was aan kampvuurtjes en Witte Dolfijn zijn jeugd wilt herbeleven spelen we deze vergadering een oude klassieker: het tweevurenspeel. Kom allemaal gewapend met een goed humeur en veel enthousiasme de eer van jullie team verdedigen. Van 14 tot 17 op de lokalen.

Zondag 8 december:

Hoera, 1 van de leukste dagen van het scoutsjaar is weer aangebroken! Vandaag staat ons namelijk hoog bezoek te wachten van een wereldberoemd persoon. Het is niet Justin Bieber of K3 maar de enige, echte sinterklaas!! Omdat de leiding zo braaf geweest was, kon hij wel een plaatsje vrijmaken in zijn agenda om even langs te komen. Hopelijk zijn jullie ook allemaal braaf geweest, zo niet zullen we het vandaag allemaal horen. Haal jullie braafste glimlach en mooiste stem boven van 14-17u aan de lokalen.

Zondag 15 december:

Vandaag kunnen de meisjes ongestoord ravotten, voetballen en kampen bouwen... Terwijl de jongens elkaar rustig kunnen verwennen en mooi maken. Of was het nu omgekeerd? Zal Kauw het redden zonder haar 3 leuke medeleiders, of zal ze juist heel blij zijn om eindelijk eens van die macho's af te zijn? Ontdek het deze zondag Van 14 tot 17 aan de lokalen van sgv scouts Sint Paulus Bonheiden

Vrijdag 20 december:

Deze week valt de vergadering verbazingwekkend genoeg niet op een zondag, maar wel op een vrijdag. Het is namelijk tijd voor het wereldbepaalde kerstfeestje van sgv Scouts Sint Paulus Bonheiden. Voorzie voor deze speciale avond vol spektakel, plezier en lekker eten zeker een cadeautje van niet meer dan 5 euro. Verdere info en de hoe/wat/waar volgt nog in een mailtje. Tot dan!

Zondag 29 december:

Dezeweekjammergenoeggeenvergaderingweenween:(

Zondag 5 december:

Drie koningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis drie koningen Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Ze hadden veel verstand van sterren en konden de toekomst voor- spellen. In de bijbel staat dat ze op zoek waren naar de nieuwe koning van het joodse volk. Een heldere ster wees hun de weg naar het dorp Bethlehem. Daar vonden ze in een stal het pasgeboren kindje Jezus. Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Mirre is lekker ruikende hars die in zalf wordt gebruikt. Het feest van de drie koningen wordt nog steeds gevierd.

Zondag 12 december:

Omdat de leiding nu volop bezig is met studeren en thesissen (kortom gewoon afzien) laten we de jins deze keer eens tonen hoe competent zij zijn in het leiden van een bende jvk's. Kunnen zij ook leuke spelletjes ineensteken of hebben de afgelopen maanden van niets doen hen te lui gemaakt? Wat we deze vergadering gaan doen is dus nog een vraag maar dat het leuk zal zijn horen we graag.

Zondag 19 december:

Vandaag doen we onze jaarlijkse schaatsen-met-heel-de-scouts-omdat-het-nog-altijd-examens-zijn-vergadering. Kom alle stress van de feestdagen wegschaatsen op deze geweldige activiteit. Verdere info volgt nog via mail.



Verkenners



Zondag 1 december: Free-entrance fuif

Kom wanneer je wilt, ga weg wanneer je wilt.

Vandaag is een feestje met vrije inbreng. Heb je een kwartiertje tijd/zin om even langs te komen, zeker welkom tussen 14u en 17u. Wij zijn er met een leuke pauze, om jullie harde studeerwerk een beetje dragelijker te maken.

Zaterdag 7 december: Sinterklaasdiner

Ook dit jaar komt de goede man met witte baard ons een bezoek brengen, maar deze keer willen wij hem op heterdaad betrappen. We wachten hem en zijn -al dan niet roetkleurige-vriend op tot in de late uurtjes*. (*niet té laat) Om 19u spreken we af en ziet maar dat die maagjes leeg zijn, want het wordt een heus festijn! Hehe da rijmt.



Vrijdag 13 december: Filmfuif

Is het een kleffe romantische komedie of bloedstollende actiethriller? Het feit is dat het beide gevallen een prima excuus is om gezellig tegen elkaar aan te kruipen en te genieten van 'ne goeie film'. Dekentjes, zakdoeken, snacks, video cassette spelers en vrienden genaamd 'Oscar' ten zeerste aangeraden mee te nemen. Vertoning van 20u15 tot 22u, maar de reclame begint om 20u!



Zaterdag 21 december: Kerstfeestje

Houden jullie van Kerst? Want wij zeker wel! Vanavond komen we samen als echte scouts familie om dit te vieren. We spreken af van 20u tot 22u. Er wordt ook een Secret Santa georganiseerd. Voor zij die uit de lucht vallen: dit is een manier om pakjes te geven aan iemand specifiek zonder dat zij weten van wie het komt. We hebben van jullie een **mailadres** nodig om jouw partner door te geven voor wie je een cadeautje moet voorzien. Richtbedrag is €5 à €10. Warme knuffels en tot dan!



Zondag 29 december: Oud op Nieuw

Alle goeie feestjes komen tot een eind. Dit jaar was een dikke boit, maar van 2020 maken een fuif die elke overtreffende trap overtreft!

🍷 Gelukkig Nieuwjaar, beste wensen en alvast 3 dikke kussen van jullie liefste leiding! 🍷



Zondag 5 januari: La Fête Royale

Il était une fois, il y a longtemps, il y avait trois rois. Ils avaient visité la bébé Jésus avec plein des cadeaux. Mais d'où viennent les cadeaux? Ah, d'éclaireurs du Scouts Saint-Paul, bien sûr!



Zondag 12 januari: Poedel B-Day Bash

Morgen is Poedel jariggg, hij wordt 22? 23? 24? 25? Wie weet het eigenlijk nog?
Twordt alleszins een dik feestje met taart en slingers en kaarsen en kronen enal.

Zondag 19 januari: On The Rocks

Ijs

Vallen

Chocomelk

Treintjes

Tikkertje

Stop de tijd



Zondag 26 januari: Time's Up TD

Omdat het jaar bijna 1/12 voorbij is moet de leiding samen vergaderen over het eindeloos versnellen van de loop der tijden en onze bestaansredenen in het universum. Wij zijn niet bereikbaar, omdat we niet zeker zijn of we wel bestaan.





Jins



Zondag 1 december:

De examens komen er bijna aan en jullie hebben geen tijd meer voor ons. We snappen het, snik :-(

Vrijdag 6 of zaterdag 7 december (zie fb):

Tis crisis want het zijn examens, gelukkig staat jullie rampenteam klaar om jullie op te vangen met warme chocomelk en een blijtfilmpke.

Vrijdag 13 of zaterdag 14 december (zie fb):

Gezelschapspelletjessss.

Zaterdag 21 december:

Kerstfeestje, welle houden een barreke open → shotjeeeessss (ni voor ons maar voor de ouders natuurlijk) #woohoeeeeew

Zaterdag 28 december:

Milieuproject, allen aanwezig!!

Zondag 5 januari:

Wij hebben examens dus jullie mogen leiding spelen bij de andere takken.

Zondag 12 januari:

Wij hebben nog altijd examens en zien het effkes nimeer zitten. Jullie mogen dus nog eens leiding spelen bij de andere takken.

Zondag 19 januari:

Vandaag gaan we schaatsen, jullie mogen nog altijd leiding spelen bij de andere takken want wij zijn langzaam onze levensvreugde aan het verliezen door dat studeren.

Zaterdag 25 januari:

Milieuproject, allen aanwezig!!

Annick's Tweedehandsboetiek



*Geen hemd, broek, T-shirt of das?
Annick haalt ze voor jou uit de kas (t)
En dit voor een prijs om achterover te slaan
Bij Annick weeral een koopje gedaan!*

Annick is ook steeds op zoek naar oude/te kleine uniformen om haar collectie uit te breiden.

Wanneer je nog uniformen in de kast hebt liggen die je niet meer gebruikt, aarzeldanniet om haarte contacteren.

Annick's Tweedehandsboetiek
Mechelsesteenweg 258, Bonheiden